

GEZELLIGE KERSTMARKT

Tussen **16.00 en 22.00 uur** kunt u genieten van de Kerstmarkt op de Handelskade. U vindt er meer dan honderd kramen met een groot aanbod aan winter en kerst gerelateerde artikelen en lekkers. De sfeerverlichting en de muziek doen het kerstgevoel als vanouds aanvoelen, een unieke kerstbelevens.



LAMPIONNENOPTOCHT

Loopt uw kind ook mee met de lampionnenoftocht langs de sfeervolle straten? Stipt om **18:00 uur** start de optocht met de Kerstman in de arrenslee voorop. De wandeltocht in kerstfeer start vanaf de Willem Alexanderschool op de Koninginnelaan. Hier kunt u vanaf **17.30 uur** een lampion ophalen als uw kind nog geen zelfgemaakt lampionnetje heeft. In de stoet van kinderen loopt een kerstmannen orkest mee. Alle kinderen krijgen een muntje om warme of koude chocolademelk te drinken bij een van de kramen in het kaarsjesgebied.



Icecarving

IceCarvingTeamNL zullen rond **18.00 uur** starten met het maken van een groot ijsbeeld. Met kettingzagen, beitels en andere powertools gaan Thomas Weijenberg en Niels Brouwers grote heldere ijsblokken bewerken tot een schitterend beeld dat past binnen de kerstferen. Tegen **21.30 uur** zullen de laatste details in het beeld worden gezet, het beste moment om snel een foto te komen maken!

Vuurspektakel

Jaren geleden leerden Evianne en Gijs vuurspuwen en ze zijn daarna niet meer gestopt met deze spannende bezigheid. Samen vormen ze het Vuur-Entertainment duo Schroei. Tijdens Vreeswijk bij Kaarslicht is Schroei elk half uur tussen **18.00 uur en 21.00 uur** te zien op de Helling met een van hun shows. Kijk op hun website www.schroei.nl voor meer foto's.

Santa's Bikers & Trikers NL

Op de foto in een arrenslee die niet door een rendier, maar door een motor getrokken wordt? Dat kan doordat de Kerstmannen- en vrouwen van Santa's Bikers & Trikers NL naar de kerstmarkt komen. Deze motor-, zijspan- en trikerrijders sparen voor een rolstoelbakfiets voor Villa Expertcare, eerder Mappa Mondo. Daar wonen kinderen met een specialistische en intensieve medische zorgbehoeften. Juist omdat deze Santa's zelf zo genieten van een mooie tocht, willen ze er graag voor zorgen dat ook kinderen, die verblijven in één van de villa's, naar buiten kunnen. Kijk op hun site www.santas-b-en-t.nl en help mee om de bakfiets bij elkaar te sparen.

Volkskerstzang

In de Barbarakerk begint om **19:00 uur** de traditionele Volkskerstzang. Dit jaar is het thema "Geef licht voor elkaar". Het programma bestaat uit vertellingen, volks- en koorzang met veel bekende kerstliederen. Aansluitend is de kerststal tot 22:00 uur te bezichtigen.

Kerstwensboom

Bij de Barbarakerk staat een kerstwensboom, mogelijk gemaakt door PCB uitvaartzorg. U kunt uw speciale kerstwens of kerstgroet opschrijven voor iemand die u dierbaar is of die uw wens kan gebruiken. De kerstwensbal wordt voor u in de boom gehangen.

Mijn kerstwens is:



Kaarslicht
IN VREESWIJK

OPTREDENS

Koren, muziekgroepen en andere artiesten verzorgen afwisselende optredens op diverse plekken in het oude dorp. Kaarslicht in Vreeswijk is niet compleet zonder **verlichte fontein** in de Bovenkolk. Dit jaar zorgt Aquastyle voor de prachtige ambiance. Even verderop vindt u de Levende kerststal op het Raadhuisplein. Een oude klassieker is ook het **verhaal van Scrooge**. Op verschillende tijden te zien op locatie Dorpsstraat 16. En ook dit jaar is de **miniatuurkermis** te bewonderen aan het begin van de Dorpsstraat. We zijn heel blij dat de **antieke kerststal** dit jaar weer te bewonderen is. Deze keer in de etalage van Visser Elektro, Dorpsstraat 3-4.

Tijdens Kaarslicht dartelen er ook twee schattige kerstmannen gemaakt van ballonnen door het dorp. Laat je betoveren door dit **Kerstman-entertainment!** Je kunt niet alleen met ze op de foto, maar ook persoonlijk met ze kennismaken, kijk maar op hun site kgyou.nl. Loop vooral even langs bij Brandhof Bijzonder Brood en proef hun **ambachtelijke brood**. Zij nemen u mee terug in de tijd en bakken net als vroeger in een hout gestookte broodoven, te vinden op de Handelskade. www.brandhofbijzonderbrood.nl

BIJZONDERE AFSLUITING MET KONING WINTER

Niemand minder dan Koning Winter sluit deze editie van Kaarslicht in Vreeswijk af. Ongeveer kwart voor negen vaart hij de Oude Sluis binnen. Dat doet hij op een schip samen met het popkoor 'Whatever'. Zorg dat je dit spektakel niet mist en kom kijken. Luister naar de muziek maar kom ook luisteren naar wat Koning Winter te vertellen heeft. Welke boodschap heeft hij voor ons?

Tijdens deze bijzondere afsluiting in de Oude Sluis worden wenslantaarntjes voor u te water gelaten. De **wenslantaarntjes zijn op de avond zelf te koop**.

